

Vraag het aan Morya



Je kan altijd een beroep doen op het licht

“Je moet vooral de rust, de stilte kunnen vinden in jezelf, want in de stilte wordt het Goddelijke geboren. De Christus wordt geboren in de nacht van de vrede. De Christus wordt geboren op het moment dat je zou kunnen zeggen: “De diepste duisternis is aanwezig in mijn leven en nu zucht ik en verzucht ik naar het licht.”

Altijd is er een moment in het leven van de mens en in de levens van de mens, dat hij niet weet wat hij moet doen aan zijn leven. Er is verwarring, er is twijfel, er is angst, er zijn zorgen, er is ziekte, de situatie is uitzichtloos. In iedere uitzichtloze situatie is het licht aanwezig. Je kan dus altijd een beroep doen op dat licht van de Christus omdat in de diepste duisternis van de ruimte, de Christus aanwezig is.

Er is geen enkele hel en geen enkele hemel waar de Christus niet te vinden is. Hij is overal aanwezig, ook in jouw leven. Er is geen atoom in jouw leven, in jouw wezen, in jouw lichamen, dat niet doordrongen wordt van de kracht van de Christus. Wanneer je daar een beroep op doet dan kan je jezelf daarin vinden.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 4: ‘Er zijn geen grenzen aan je bewustzijn’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 416

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


